

België-Belgique
P.B.
3620 Lanaken
12/2636

Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



P 007164
V.U. Benny Sohl
Azaleastraat 13
3620 Neerharen
089/715790

Verschijnt driemaandelijks
Jaargang 27 nr. 3
Juli - september 2016
Afgiftekantoor
3620 Lanaken

Voorwoord

Beste lezer,

Als jullie dit blaadje in handen krijgen staat het zomerbouwkamp op het punt om los te barsten. Het laatste zomerbouwkamp van Jef, dus als je je nog niet aangemeld hebt om mee te doen, is dit je laatste kans om de handen nog een keer uit de mouwen te komen steken. Laten we dan wel hopen op wat droger weer en af en toe een zonnetje om onze voeten op te warmen en onze harten te verwarmen. We wensen onze bouwkampers alvast een fijne tijd en een bloeiende samenwerking waaruit mooie vriendschappen mogen groeien.

In “Nieuws uit het Zuiden” vertelt Johan Venken verder over zijn wedervaren in Congo. Over werk en leven en onvermijdelijk ook een beetje over de Congolese politiek. Graag maken we ook een beetje reclame voor onze website en onze Facebook pagina en tenslotte nog een kleine parabel over eerlijke handel. Iets wat actueler dan ooit is en dus eentje om over na te denken.

We wensen jullie nog veel leesplezier !

De redactie



Nieuws uit het Zuiden

In deze editie kunnen jullie het vervolg lezen van de belevenissen van Johan Venken in Congo. Johan heeft er zijn handen vol om het herbebossingsproject in goede banen te leiden. Hij vertelt over de feestdagen aan het einde van het jaar en een aantal politieke kwesties.

Verslag van maandag 14 december 2015 tot zondag 3 januari 2016

En met dit verslag duiken we een nieuw jaar binnen. Het jaar 2016, wat zal het ons gaan brengen ? We kunnen ons geregeld die vraag stellen en er misschien onze slaap voor laten. Iets wat weinig zin heeft. Gewoon van belang is om verder te doen met hetgeen waarvan we denken dat we moeten doen en gewoon alles in Gods hand laten. Overigens als we het jaar 2015 eens evalueren, dan mag ik toch wel zeggen dat het voor mij persoonlijk en ook voor al de mensen rondom mij toch wel een meer dan gezegend jaar was.

Via de financieringen van ATOS, de stad Hasselt, de Provincie Limburg, Telebouworde Limburg en door de milde bijdrage van heel wat van onze weldoeners konden we meer dan gewoon al onze activiteiten verder zetten op onze projecten. Daarenboven mochten we nog eens op een extra financiering rekenen van de Stichting Kostverloren om op de terreinen van ORS, nog eens 10000 boompjes bij te planten. Er werden er in ieder geval 8500 gerealiseerd, de overige 1500 hebben we nog te gaan in 2016. Hierdoor kregen we ook de gelegenheid om de concessie uit te breiden en er werd een extra aankoop gedaan van terreinen voor een totale oppervlakte van 6 ha.

Verder kreeg ik ook vanwege de Gemeente Lanaken via een financiering de gelegenheid om een moto te kopen hetgeen mijn verplaatsingen in ieder geval een heel stuk vergemakkelijkt. Hierdoor wordt mijn persoonlijke rentabiliteit op het terrein bij de acties die we doen een stuk hoger en ook het aantal bezoeken aan de diverse bossites wordt duidelijk een stuk opgevoerd. Tevens per moto heb ik de gelegenheid om mensen te transporteren.



Ook op persoonlijk vlak kwam er een hele verandering in mijn bestaan. Ik kon uiteindelijk aan mijn kluzenaarsleven dat ik tot dan toe leidde een einde stellen. Er kwam namelijk een nieuw persoon in mijn leven, nl. Veronique Ngalula, die werkelijk begaan was met mij en die bereid was om met mij verder het leven te delen ... Zij neemt het werkelijk elk dag voor mij op en is zelf ook zeer betrokken bij al de activiteiten die we ontplooiën. Op dit ogenblik heeft zij zelf al haar eigen bos van 300 bomen op Tshilumba gerealiseerd.

De dagen rond Kerst en Nieuwjaar zijn steeds een beetje speciaal. We hebben altijd heel wat zondagen als deze feestdagen zelf niet op een zondag vallen. In tegenstelling tot andere organisaties die zich met dergelijke dagen nog eens extra uitsloven om een speciaal Kerstfeest of een Nieuwjaarsgala te organiseren, proberen wij het rustig te houden. We laten dan iedereen deze dagen feesten op het ritme dat voor eenieder wenselijk is. Iedereen krijgt in deze periode een extra vergoeding zowel het personeel als de jongeren die

we omkaderen om deze dagen toch een beetje tot een feest te kunnen maken. In ieder geval werd ter gelegenheid van deze dagen de twee visvijvers geledigd en iedereen kon tegen een schappelijke prijs het gewenste aantal kilo vis aankopen.

...

Wat in deze periode ook volop in de actualiteit was, was het geplande bezoek van President Kabila aan Kananga. Hij was al in het oosten op bezoek om enkele monumenten te onthullen. Ook in Kananga had hij blijkbaar zulke opdrachten te vervullen. Zijn bezoek was aangekondigd voor de dag voor Kerstmis, hetgeen me toch al een zeer gekke dag leek te zijn. Hij zou dan twee projecten komen lanceren die al maanden blijkbaar stonden te wachten om gelanceerd te worden : een busproject en zonnepanelenpark.

Er staan bij de woning van de gouverneur al meer dan een jaar zo een 15 bussen te wachten om als openbaar vervoer dienst te doen. Iets wat heel erg nodig is hier in Kananga. Want onze stad wordt overspoeld door het fenomeen taxi-moto. En in deze dagen gaf men de wegpolie nog eens extra verlof. Men liet dan ook nog via de radio weten dat er geen controles zouden gebeuren op de wegen. Met als gevolg dat alles wat ook maar rijden kon in deze dagen op de weg te vinden was. Of men nu in orde was met zijn verzekering of niet, of men een rijbewijs had of niet, of men zijn wegbelasting betaald had of niet, alles zat in deze dag op de wegen van Kananga. Het was nauwelijks te doen, zeer gevaarlijk en natuurlijk bleven de nodige ongevallen niet uit. Er is dringend nood om het verkeer en zeker het fenomeen taxi-moto aan banden te leggen. Dus dat busvervoer is meer dan welkom.

Verder zou Kabila nog het project van de gouverneur lanceren om de ganse stad van elektriciteit te voorzien met de zonnepanelen die hij geplaatst heeft rond zijn ambtswoning. Ik ben geen specialist, maar met een zonnepanelenpark wat niet zo groot is, de ganse stad voorzien van elektriciteit dat lijkt me toch wel een beetje te hoog gegrepen. De gouverneur beloofde dat er 24 uur op 24 uur stroom zou zijn i.p.v. van de 3 uren op 24 uren die we nu hebben. Tevens was men overal in de stad bezig om straatverlichting aan te brengen die ook via zonne-energie zou werken. Men is in die periode bezig geweest met dat systeem te testen, maar in plaats van 24 uur stroom zaten we gedurende de drie uur dat we normaal stroom moesten hebben nu ook in het donker. Het percentage aan families die normaal

elektriciteit krijgt hier in Kananga is nog geen 10 procent, maar als je dit percentage neemt op 1,2 miljoen mensen dan gaat dit toch over 120000 mensen, of ongeveer 20000 gezinnen. En al deze gezinnen van elektriciteit voorzien via zonne-energie dat zou natuurlijk fantastisch zijn.

En als zo President Kabila op bezoek komt dan gaat opeens alles vanzelf. De wegen werden bij deze gelegenheid weer allemaal plat gewalst, terwijl we ons voordien van de ene put in en uit naar de andere put in en uit sleurden. Al de groene parken en parkjes in de stad werden aan een algemeen onderhoud onderworpen. Al de wegmarkeringen werden opnieuw aangebracht in de kleuren wit en rood. Massaal werd volk gemobiliseerd om de stad een beetje een fatsoenlijke indruk te geven. Vraag is waarom dit alleen maar kan als de president eens een bezoek aankondigt. Maar voor de lokale bevolking is het blijkbaar allemaal niet nodig dat de wegen er voor een minimum bereikbaar bij liggen en de stad een beetje aangenaam is. Maar op zondag 3 januari was er nog geen Kabila langs geweest, zelfs een maand later als ik dit neerschrijf op 31 januari 2016 nog altijd geen spoor van Kabila.

...

2016 is zeker ook een belangrijk jaar want de ambtstermijn van Kabila zal een einde nemen met presidentsverkiezingen in de maand november van dit jaar. Maar zij die aan de macht zijn met aan het hoofd Kabila willen blijkbaar van geen verkiezingen weten en bij hen hoor je maar een woord 'dialogo' en nog eens 'dialogo'. Volgens Kabila en co is het onmogelijk om in deze korte termijn die er rest, nog degelijke verkiezingen te organiseren. Maar ondertussen komt er van die dialoog ook al niets in huis. De tijd tikt verder ...

Wetende wat er in Burundi al aan de hand is en in de Centraal Afrikaanse Republiek wil men een derde brandhaard en zeker in een zo groot land kost wat kost vermijden. Daarom heeft de Afrikaanse Unie iemand afgevaardigd om te zien in welke mate er nog verkiezingen zouden kunnen mogelijk zijn en hoe eventueel de partijen nader bij mekaar brengen om te zien hoe het nu verder zou moeten ...

Het is duidelijk dat er verandering moet komen. Maar welke oplossing of toverformule zal men kunnen vinden om met dit land tot een duidelijk beter en ander beleid te komen, want het is nu al duidelijk dat verkiezingen in november 2016 niet of nauwelijks haalbaar zullen zijn.

Tekst : Johan Venken

Een beetje reclame

Graag maken we nog even wat reclame voor onze website

www.telebouworde.be

Ga er zeker eens een kijkje nemen want je vindt er veel informatie over onze werking.

De volgende onderwerpen komen aan bod :

- een agenda die up-to-date is (met dank aan Johan !)
- uitleg over de werking van de Sleutelkaart en waar je hiervoor terecht kan
- openingsuren van de winkel
- adres en andere contactgegevens
- een stukje geschiedenis
- krantenartikeltjes
- een overzicht van waar Jef en zijn medewerkers de voorbije 49 (!) jaar op bouwkamp zijn geweest
- en last but not least : alle Contactblaadjes van 2005 tot nu

Leesplezier verzekerd dus !

En voor wie hier nog niet genoeg aan heeft, is er ook nog onze facebook-pagina. Om deze te kunnen bekijken moet je zelf wel een facebookaccount hebben.

www.facebook.com/Telebouworde/

Wist je dat ...

... steeds meer mensen de weg vinden naar de Sleutel.

... er op maandag en vrijdag van 9u30 tot 12u00 naast de Sleutel een praatcafé is waar je terecht kan voor een koffie en een babbel.

... Jos en Jo al jaren mee komen helpen.

... Hilde zo hard werkt en rond rent dat we haar beter rolschaatsen zouden aandoen.

... we in juni papier hebben kunnen ophalen bij **droog** weer. Wie zou dat gedacht hebben ?

... we elke maand weer kunnen rekenen op een vaste ploeg om bij de ophalingen alles klaar te krijgen.

... we hen daar heel erg voor willen bedanken !!!! Merci aan alle ophalers !

... verschillende dames mee komen helpen in de winkel.

... Jef Castermans onze reddende engel is bij het ophalen en brengen van meubelen.

... er nog altijd mensen zijn die afval in de papiercontainer gooien.

... in juli de ramen geplatst zullen worden in het MIC in Zwartberg.

... Eduard verhuisd is van een studio naar een appartement.

... 20 juni 2016 de drukste dag is in de geschiedenis van de Sleutel.

... we op zoek zijn naar helpende handen in de Sleutel. Wie zich graag nuttig wil inzetten voor de samenleving mag Jef of een andere medewerker in de Sleutel altijd aanspreken.

Bezinning

Mijn vakantiewens voor jou is :
dat je minstens elke dag
één fijn moment beleven mag.
Een ontmoeting, een lach,
een uitgestoken hand,
een blik vol begrip,
iets schoons, iets goeds,
iets dat je boeit,
iets waarbij je herademt,
iets dat je stil maakt
en je ontroert,
iets dat je nadenken doet ...



Mijn vakantiewens is :
dat je minstens één mens
mag gelukkig maken
door je verschijning,
door je spreken,
je luisteren,
je goedheid,
je aanwezigheid,
je vriendschap ...

Mijn vakantiewens is :
dat je elke avond
zachtjes zeggen kan :
het leven is mooi,
ik ben tevreden ...



Bron : www.okra.be

Familienieuws

Overlijden

*Als achterom kijken je pijn doet
En vooruitblikken je bang maakt
Kijk dan naar boven
En ik zal er zijn.*

In december 2015 hebben we afscheid moeten nemen van Giel Winten. Giel is 81 jaar geworden. Hij was de echtgenote van Jo Naumann die tientallen jaren vrijwilligerswerk heeft gedaan in As om mensen die het moeilijk hadden te helpen en daarvoor veel heeft samengewerkt met Telebouworde.

Telebouworde Limburg biedt de familie zijn christelijke deelneming aan.

Een kleine parabel over eerlijke handel

Een bakker kreeg boter van een boer en de bakker gaf op zijn beurt brood aan de boer. Na een tijdje viel het de bakker op dat de stukken boter van de boer, die drie pond zouden moeten wegen, steeds lichter werden. Zijn weegschaal gaf hem gelijk en klaagde de boterleverancier aan bij de rechter.

“Uw stukken boter zouden niet het vereiste gewicht hebben”, zei de rechter tegen de boer. “Dit stuk boter zou drie pond moeten wegen, het weegt echter veel minder.”

“Dat is uitgesloten, meneer de rechter”, zei de boer. “Ik heb het elke keer nagewogen.”

“Misschien kloppen uw gewichten niet”, meende de rechter.

“Hoezo gewichten?”, vroeg de boer stomverbaasd. “Ik heb helemaal geen gewichten, die gebruik ik nooit.”

“Maar waar weegt u dan mee als u geen gewichten heeft?”, vroeg de rechter.

“Heel eenvoudig”, zei de boer. “Ik krijg mijn brood van de bakker en hij krijgt boter van mij. Een brood weegt drie pond dus leg ik mijn boter links op de weegschaal en een brood rechts en zo weeg ik dat af.”

Tekst ingezonden door Jef Pannemans

Agenda april 2016 - juli 2016

Zaterdag 9 juli 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zondag 10 juli 2016 tot zaterdag 23 juli 2016

Bouwkamp in Heule - contacteer Jef Gerets (089/71.56.87)

Zaterdag 13 augustus 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 10 september 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 8 oktober 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Steunen ?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?

Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !

Rekeningnummer: BE39 73536203 6219

Contactblaadje voor en door jullie !

Dit Contactblaadje is er voor jullie en door jullie ! Heb je een mooie bezinningstekst, een weetje of een verslag van een of andere activiteit van onze vereniging ? Dan mag je ons deze bezorgen via info@telebouworde.be of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding "tekst Contactblaadje".

Voor de volgende editie moeten de teksten binnen zijn **vóór 1 september 2016**.

Telebouworde Limburg vzw

De Sleutel

Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen

089/71.75.13

desleutel@telebouworde.be

Rekeningnr.: BE39 73536203 6219

www.telebouworde.be

Telebouworde Neerharen

Jef Gerets

Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen

089/71.56.87

Telebouworde Hasselt

Jan Reyskens

Dormaelstraat 26 3511 Kuringen

011/25.00.72

SIBO – Bouworde Heusden

Permanente Bouwgezellen

Kapelstraat 73 3550 Heusden

011/43.30.61

Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar

Bouworde vzw - www.bouworde.be

JP Minckelerstraat 78 - 3000 Leuven

Tel. 016/25.91.44 - Fax. 016/25.91.60

Adreswijziging

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen ? Laat het ons weten op volgend adres : Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen of via email op info@telebouworde.be